

WEL & WEE



Zielen

Suus Bikker heeft op 11 januari een zware operatie ondergaan. Zij heeft deze goed doorstaan. Na deze operatie moet zij nog enkele chomokuren ondergaan. Van harte beterschap!

Dopen en verwelkomen

Irene Cheuk Alam is op zondag 13 februari gastlid, en haar man Tjarco Slager vriend van onze parochie geworden. In deze viering werd ook hun zoon Filipe Dirk gedoopt. Het was een feestelijk viering. Van harte welkom!

VAN DORRE WOESTIJN NAAR BLOEIENDE TUIN

Paasproject Kinderkerk

Ieder jaar probeert de kinderkerkleiding een mooi paasproject voor de kinderen van de kinderkerk neer te zetten. Dit jaar start het project in de viering van jong en oud op zondag 13 maart. Het thema dit jaar is : van dorre woestijn naar bloeiende tuin!

Als voorbereiding op het paasfeest wordt de veertigdagentijd vaak vergeleken met een tocht door de woestijn. De verhalen die dit jaar in de kinderkerk centraal staan beginnen ook in de woestijn. Het zijn verhalen waarin mensen door het contact met Jezus geluk ervaren. Daarom krijgen deze momenten van geluk een plaats in de woestijn.

De woestijn verandert daardoor de komende weken in een bloeiende tuin.

De vraag is: 'Hoe kan je het leven tot een feest maken? Hoe breng je de 'woestijn' van het leven tot bloei. In de Veertigdagentijd proberen we daar met de kinderen een antwoord op te vinden. We volgen daarbij de klassieke lezingen uit het Nieuwe Testament. We brengen de 'woestijn' ook letterlijk tot bloei. Elke week komt er iets bij in de woestijn dat met de lezing van de zondag te maken heeft

De kinderen zullen ook uw medewerking vragen om geld in te zamelen voor het vastenproject. Hierover hoort u meer op de zondagen en kunt u lezen via de website of in dit parochieblad.

Laurette van Geene en Yvonne Hoek zijn verantwoordelijk voor het project. Als u vragen heeft, kunt u hen aanspreken

De Kinderkerkleiding

Stagiaire

Op 13 februari hebben we in de viering Joke Kolkman welkom geheten. Zij doet tot 13 mei een verkennende stage in onze parochie. Zij zal zich in dit parochieblad voorstellen. U zal haar ongetwijfeld bij één of andere activiteit ontmoeten. Succes!

Jaarlijkse retraite

Van dinsdagavond 25 januari tot vrijdagmiddag 28 januari waren er ongeveer 20 pastores en 2 bisschoppen bijeen in het stiltecentrum 'Bethlehem' van de Willibrordusabdij in Doetinchem. Abt Rien van den Heuvel en professor Wil Derkse hebben ons laten delen in de inspiratie van waaruit zij leven. Zij deden dit door zes lezingen te verzorgen. Het thema van de retraite was: 'Benedictus en het pastoraat vandaag'. Benedictus is de vader van de monastieke traditie in de westerse kerk. Door het zich terugtrekken uit de wereld willen monniken een 'statement' afgeven waarvan ze

hopen dat het medechristenen zal inspireren bij hun leven 'in de wereld'. Daarom is de regel van Benedictus, reeds een kritische noot bij de cultuur van zijn eigen tijd, ook een spiegel voor onze cultuur vandaag. Als priesters, diakens en bisschoppen - pastores dus - zijn we bij deze traditie te rade gegaan om ons gelovig omgaan met het leven van onze medechristenen en dat van onszelf te verdiepen. De Regel van Benedictus geeft ons niet alleen inspiratie bij ons werk als pastores, maar inspireert ons ook persoonlijk.

We waren te gast in de Benedictijnerabdij en hebben dus ook zo veel mogelijk deel genomen aan het gebed van de monniken. Op één van de avonden mocht ik mijn verhaal vertellen over mijn tocht naar Santiago de Compostella. Mijn collega's waren zeer geïnteresseerd. Ook was na de completen tijd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een glas wijn. Het was een zeer inspirerende en ontspannende retraite!

Pastoor Leen Wijker



HET PAASPROJECT VAN DE KINDERKERK START
TIJDENS DE VIERING VOOR JONG EN OUD
OP
ZONDAG 13 MAART

CURSUS

PASEN VOOR BEGINNERS



Pasen is het belangrijkste feest van de christelijke kerk en we doen er dan ook maar liefst 40 dagen over om ons er op voor te bereiden. Een intense tijd, die uitloopt in de Goede Week en uiteindelijk op Paasmorgen. Maar wat betekenen al die rituelen, vieringen, gebruiken en gebaren? Voor diegenen die daar meer over willen weten en voor hen die hun kennis wel eens wat willen opfrissen, worden er drie avonden georganiseerd. Aan de hand van het boek 'Intercity bestemming Pasen' gaan we het paasfeest tegemoet. Met teksten, videobeelden, een rondleiding door de kerk, gedegen uitleg en een gesprek over Jezus' laatste dagen en het wonderlijke verhaal van zijn verrijzenis. En laten we eerlijk zijn, in het licht van dat verhaal zijn we allemaal 'beginners'.

*Data: 17 maart, 31 maart, 14 april
Locatie: het kerkgebouw
Aanvang: 20.00 uur
Informatie en opgave: pastoor Leen Wijker*

BEDANKT

Lieve mensen, hierbij wil ik u heel hartelijk danken voor de kaarten, telefoontjes, e-mailtjes, bloemen en ook andere blikken van medeleven.

Het voelde als een warme deken. Het gaat gelukkig veel beter, alleen mijn oog wil nog niet meewerken.

Wat ben ik blij, dat ik deel uitmaak van de Sint Vitusparochie.

Margreet Vos - van Buuren



DIVERSE BERICHTEN

KLAVERJASSEN

Op zaterdag 19 maart spelen wij alweer voor de laatste keer van dit seizoen in De Akker en zal bekend worden wie de wisselbeker van het klaverjassen en de gouden prop mee naar huis mag nemen.

Na drie rondes stond Marijn Plomp met 15261 punten met het klaverjassen aan de top. De derde ronde werd gewonnen door Henny Hoogers. Henny eindigde deze ronde met 5577 punten en stijgt daardoor van de 14e naar de vierde plaats in het totaal klassement.

Bij het proponeren stonden er twee personen op de eerste plaats, namelijk Corry en Luuk Giskes met 33 punten. Een zware taak voor Rita en Henny Plomp om deze prestatie te verbeteren. U bent nog steeds van harte welkom om op 19 maart met ons mee te spelen vanaf 19.30 uur in De Akker.

Thiemo Bikker



PRISCILLA

Onze activiteiten voor de komende tijd: op 2 maart komen we samen om 20.00 uur bij Corry, aan het Melkpad 13. Op 6 april om 20.00 uur vindt onze jaarvergadering plaats in De Akker.

Senioren opgelet: noteer alvast 18 mei in uw agenda, want dan vindt de seniorenmaaltijd plaats. Meer informatie hierover leest u in de volgende Vitus.



KERKBALANS

Geloof en Geld. Daar zijn heel wat preken over te houden. Het woord geld alleen al staat zo'n 130 keer in de bijbel. Geldebuidel, geldnood, geldwisselaar, geldzucht het is allemaal terug te vinden in de Heilige Schrift...



Jaarlijks komt de vraag van het kerkbestuur om ook financieel bij te dragen aan de kerk. Dankzij de bijdrages aan Kerkbalans en aan de collecteschaal in de vieringen zijn we tot nu toe in staat geweest om een 100% pastoorsaanstelling te hebben, om wekelijks vieringen te houden en het kerkgebouw te onderhouden, om gastvrij te zijn bij de koffie na de vieringen en op het kerstkerkplein, om te investeren in publiciteit, lezingen en catechese. Kortom, om kerk met een missie te zijn temidden van Hilversum en omstreken.

Het kerkbestuur heeft iedereen een brief over de Kerkbalans gestuurd inclusief een antwoordkaart. Heeft u deze al ingevuld en afgegeven? Dit kan nog steeds, bijvoorbeeld tijdens de collecte in de viering.

GIFTEN KERKORGEL



Wij hebben in januari twee geweldige giften mogen ontvangen voor de restauratie van het orgel. Het gaat om een bedrag van € 10.000,00 en een bedrag van € 1000,00. Geweldig en heel hartelijk dank!

Margreet Vos - van Buuren

VAN DIE DINGEN

Het - religieuze - leven van Henny Hendriks

Er werd mij gevraagd een stukje te over mijzelf te schrijven. Niet eenvoudig als je 85 jaar bent, want dan is er erg veel gebeurd in het leven. Ik werd in 1926 geboren, op de scheiding van Scheveningen en Den Haag. Ik heb een fijne jeugd gehad in een grote familie, waar we een goede band mee hadden. We waren Nederlands Hervormd en kerken in de Duinordkerk, die heel Anglicaans was gebouwd; iets bijzonders in die tijd, net als de kinderkerk en jeugdkerk. Na de MMS ben ik ('t was oorlog) mijn moeder gaan helpen in huis. We hebben hongertochten gemaakt en gelukkig hebben we het als gezin allemaal overleefd. Ik leerde Jaap kennen in een Jong Kerkkamp. In 1950 zijn we getrouwd en woonden we in Huizen, daar is Ingeborg, onze oudste geboren. Toen naar een nieuwbouwhuisje, waar de 3 andere kinderen ter wereld kwamen. Eerst kerkten we in Bussum in de Hervormde Kerk. Maar Jaap kreeg meer behoefte aan liturgisch leven en tot zijn vreugde kreeg hij een tip over de Oud-Katholieke Kerk. En zo is het gekomen dat we na een grondige kennismaking met pastoor Smit in december 1954 oud-katholiek zijn geworden. Dit was een grote gebeurtenis in ons leven, waar we nooit één dag spijt van hebben gehad. Ik zat bijna altijd thuis op zondag met de kinderen, want er reed in Huizen zelfs geen bus en Jaap ging op de fiets naar Naarden, waar hij in een auto kon meerijden en zo in de kerk kwam. Na verloof van tijd kregen we een fijn huis in Hilversum.



De kinderen werden groter en Jaap en ik kregen tijd om verder te groeien. We ontdekten de vele wegen naar de Eeuwige en konden o.a. veel ervaren in de Anglicaanse kerk, Taizé, kloosters, de Zweedse Kerk en dergelijke. Via via kwamen in aanraking met de Charismatische Beweging. We konden ons verdiepen, ondermeer door het volgen van de cursus Charismatisch Pastoraat, waardoor de Heilige Geest vaak werden geholpen om te genezen.

Het was ook fijn, dat we door luisteren, praten en bidden veel mensen op onze weg kregen, die erge dingen hadden meegemaakt en door de Heilige Geest vaak werden geholpen om te genezen. In 2003 kreeg Jaap (weer) een hersenbloeding en kon niet meer thuis verpleegd worden. Elf maanden later overleed hij in rust en overgave. Nu woon ik in een appartement. Ik zie veel vogels, prachtige wolkenluchten e.d., maar geen burens waar je naar zwaait of een praatje mee maakt. Ik tracht wat vrijwilligerswerk te doen, maar merk, dat ik door m'n slechte gehoor en een tekort aan energie niet veel meer aan kan. Geweldig dat ik 4 lieve kinderen heb plus aanhang, waar ik veel

hulp en liefde van ontvang, maar iedereen heeft tegenwoordig een druk leven. Ik zie dan ook uit naar de toekomst en wil eindigen met een stukje van dit mooie lied:

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleid des Heren hand;
moedig (en verlangend) sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.

Henny Hendriks-Jongma, met dank aan Monique Nieuwenhuizen.

Dit is de laatste aflevering van de rubriek 'Van die dingen', waarin parochianen iets vertellen over hun leven. In het mei-nummer de eerste aflevering van een nieuwe rubriek onder de titel 'Interne Zaken'.

INSPIRATIEDAG KERKOPBOUW



Vertegenwoordigers van alle parochies, staties en kerngroepen uit het bisdom Utrecht spraken een zaterdag lang over het thema groei tijdens de inspiratiedag Kerkopbouw, die op 12 februari jl. plaatsvond in Utrecht.

De bijeenkomst, een vervolg op een al eerder gehouden inspiratiedag vorig jaar, was nodig omdat het 'groei-beleid' van de kerk in de afgelopen jaren onvoldoende resultaten heeft opgeleverd. Toch zijn er in veel parochies nieuwe initiatieven genomen en leeft vrijwel overal het besef dat groeien noodzakelijk is als we ons oud-katholieke lied willen blijven zingen.

Maar hoe groei je? Welke initiatieven moet je als parochie nemen en welke voorwaarden zijn daaraan verbonden?

In het ochtendprogramma werd daarom ondermeer een richtinggevend kader gegeven door aartsbisschop Joris Vercammen. Hij ging in op het oud-katholiek zijn. Wat is dat nu precies en waar staat onze kerk in de samenleving?

Tijdens het middagprogramma sprak pastoor Remco Robinson over de noodzaak om binnen de parochies op onderzoek te gaan naar kansen om groei mogelijk te maken. Hierna kwamen de vertegenwoordigers van de parochies Amersfoort, Hilversum en Utrecht samen om met elkaar verder te praten. Wat gaat er goed, en welke positieve krachten bestaan er binnen onze parochies? In gesprek bleek dat binnen de drie parochies veel positiefs is: er vinden veel activiteiten plaats, er is sprake van groei in het aantal leden, en er is een actieve en grote groep vrijwilligers. Belangrijke vraag was hoe je concreet vorm kunt geven aan kerkopbouw. Een voorwaarde is dat de missie en visie, zoals de aartsbisschop verwoordde, krachtig vertaald wordt binnen de parochie en gezamenlijk wordt uitgedragen. Daarnaast moet de parochie de vraag beantwoorden op welke wijze het wil omgaan met groeiveranderingen. Veranderen we bepaalde zaken omdat het ons gevraagd wordt om vervolgens weer over te gaan tot de orde van de dag, of maakt verandering deel uit van onze identiteit, en is verandering een doorlopende zoektocht naar het parochie zijn binnen onze traditie en binnen een steeds veranderende samenleving. Het leverde een goed gesprek op. De drie buurtparochies Amersfoort, Hilversum en Utrecht spraken in elk geval de intentie uit om groeiprocessen met elkaar te delen om van elkaar te leren. Hoe we hier concreet een vervolg aan gaan geven is nog niet helemaal duidelijk, maar een aanzet is in elk geval gedaan.

Marieus Mulder

VOORSTELLEN



Graag wil ik me even voorstellen: ik ben Joke Kolkman en ik ga de komende maanden stage lopen in uw parochie St. Vitus in Hilversum. Ruim 3 jaar geleden ben ik begonnen als student aan het Oud-Katholiek Seminarie en langzamerhand kan ik denken aan de afronding van mijn studie. En daar hoort een stage van 3 maanden bij.

Ik doe een zogenaamde observatiestage. Dit betekent dat ik in de parochie rondkijk en probeer uit te zoeken hoe het allemaal in elkaar zit. Welke mensen maken deel uit van de parochie? Hoe is het allemaal georganiseerd? Wat zijn de sterke punten en ontdek in misschien ook zwakke punten? Daar maak ik dan een verslag van dat overigens in alle vertrouwelijkheid besproken zal worden met uw pastoor en de docent. Om aan alle informatie te komen, zal ik een aantal van u vragen om me iets te vertellen van uw ervaringen en gedachten en cijfers. Ik hoop dat u daartoe bereid bent. Want het is erg leerzaam voor mij. En misschien achteraf ook wel voor de parochie.

Dit is een bijzondere vorm van stage. Omdat ik ruime pastorale ervaring heb in de protestantse kerk, gaat men er van uit dat ik voor kan gaan in vieringen en pastorale bezoeken kan afleggen. Deze vaardigheden komen niet aan bod in het kader van deze stage. Nog even wat over mijn dagelijks leven. Ik woon in Bergschenhoek en met mijn man Herman bezoek ik de parochie in Rotterdam. Wij hebben twee kinderen, Inge van 11 en Bart-Jan van 9. Ik werk als geestelijk verzorger in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik vind het heel dankbaar en heel intensief werk.

In mijn schaarse vrije tijd vind ik het leuk om af en toe uitgebreid te koken en verder knutsel ik graag met papier en stoffes. Ik zie er naar uit u te leren kennen. Als u dit leest, is de eerste kennismaking in de dienst op 13 februari al geweest. Ik wil dan ook oprecht 'tot ziens' zeggen.

Joke Kolkman

AGENDA

02 mrt.	20.00	Priscilla, bij Corry Giskes thuis
03 mrt.	19.30	Toneelavond Vita Nuova, De Akker
04 mrt.	19.30	Toneelavond Vita Nuova, De Akker
10 mrt.	16.00	Overleg lectoren
13 mrt.	11.30	Catechese 11+
15 mrt.	20.00	Leerhuis eucharistie, bij Antonie van Aartsen
16 mrt.	20.00	Avond voor belangstellenden (2), pastorie
17 mrt.	20.00	Pasen voor beginners en gevorderden (1), kerk
19 mrt.	19.30	Klaverjassen, De Akker
24 mrt.	14.30	Spelmiddag O.K.S.C., De Akker
31 mrt.	20.00	Pasen voor beginners en gevorderden (2)
03 apr.	11.30	Catechese 11+
05 apr.	19.30	Kerkbestuur, pastorie
06 apr.	20.00	Avond voor belangstellenden (3), pastorie
	20.00	Jaarvergadering, Priscilla
09 apr.		Afsluiting lering en vermaak
14 apr.	20.00	Pasen voor beginners en gevorderden (2), kerk
17 apr.	12.00	Oecumenische midzondagviering
19 apr.	20.00	Concert parochiekaar o.l.v. Bart Klijnsmit, kerk
27 apr.		Koorvergadering
11 mei	20.00	Gemeentevergadering, De Akker
19 juni	10.00	Pontificale viering met de aartsbisschop en Vormen
26 juni		Barbecue, tuin van de pastorie
		100 jaar Vita Nuova
04 sept.		Startzondag

ONTBIJT EN EEN OECUMENISCHE VIERING



Zondagochtend, half tien. De kerkeuren van de St. Vitus zijn nog dicht, maar in De Akker lijkt een klein clubje mensen zich al verzameld te hebben. Niet alleen een oecumenische viering dus deze zondag, maar daaraan vooraf kon men in De Akker neerstrijken om met elkaar van een ontbijtje te genieten. De dienst kon wachten tot half elf. Ontbijters uit alle drie de kerken (de Regenboogkerk, Onze-Lieve-Vrouw en onze parochie) deden zich te goed aan broodjes en koffie. Bij aanvang van de dienst zat de Vitus van voor tot achter vol!

De dienst werd geleid door de Roomse pastoor Stef de Wit, dominee Helen Weimar en onze eigen pastoor Leen Wijker. Het thema draaide dit jaar om de moederkerk in Jeruzalem als aardse geloofsgemeenschap en onze relatie met deze bron, van waaruit wij onze eigen situatie opnieuw kunnen bezien. Dominee Weimar vertelde in haar preek over de situatie in Jeruzalem en de problemen die zich daar in de samenleving voordoen tussen de verschillende geloven. Hiermee ging ze in op een vraag die we reeds 's ochtends al op ons ontbijtservetje aantroffen; "Welke uitkomst zou het voor jou de moeite waard maken om je in te zetten



voor de eenheid van de kerken?". Een vraag die, dacht ze, wellicht makkelijk te beantwoorden zou zijn door de inwoners van Jeruzalem; 'gelijke rechten', 'saamhorigheid', er zou een hoop te winnen zijn. Dit trok zij door naar de situatie in Hilversum, waar wij weliswaar dergelijke problemen niet of nauwelijks kennen maar waar we ons wel kunnen afvragen of onze samenwerking en mate van eenheid wel actief en sterk genoeg is. De kinderen werden aan het werk gezet. Voordat zij naar de kinderkerk gingen, knutselden ze met pastoor Wijker drie aparte, verschillend gekleurde schuimringen aan elkaar tot één heel grote (!) ring. Drie aparte kerken, alle drie apart 'gekleurd', maar als je in de cirkel stapt die ze samen vormen, hoor je toch bij elkaar. De ring werd de kerk uitgerold richting kinderkerk, waar de kinderen de rest van de dienst gewerkt hebben aan het maken van 'vriendschapsarmbandjes'- drie gekleurde touwtjes kunnen samen één hele mooie maken! Na deze viering van samen bidden en zingen kon men met weer een koffie erbij nog verder doorpraten.

Jillis van Maaren

VIERINGEN

Vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Op woensdagmorgen om 09.45 uur is er een gesproken eucharistieviering. Toegang via de zijdeur van de kerk.

Bijzondere vieringen:
9 maart 19.30 uur Aswoensdag
13 maart Viering voor jong en oud, eerste zondag van de veertigdagentijd
3 april Dienst van handoplegging, zalving en gebed



COLOFON

Redactieadres
Kometenstraat 70
1223 CM Hilversum
E-mail: redactie@stvitus.nl

KOPIJ

De kopij voor het volgende nummer van de Vitus kan worden ingeleverd tot en met **zondag 13 maart 2011 tot 16.00 uur.**

PAROCHIE GEGEVENS

Pastoor
Drs. L.E. Wijker
Melkpad 14
1217 KC Hilversum
tel: 035 624 80 09
(op werkdagen tussen 9.15 - 9.45 uur)
E-mail: pastoor@stvitus.nl

Secretariaat kerkbestuur

A.P. van Aartsen
Hoge Larenweg 173
1221 AN Hilversum
tel: 035 685 98 10
E-mail: vaartsen@telfort.nl

Penningmeester

M.J.G. Vos - van Buren
Cameliastraat 13
1214 EZ Hilversum
tel: 06 511 76 332
ING Bank: 65.84.44.522
Postbanknummer 16.38.69
t.n.v. het Oud-katholiek Kerkbestuur,
Hilversum

Website
www.stvitus.nl

BIJ DE VIERINGEN

Viering op Aswoensdag

Veertig dagen lang bereiden we ons voor op het hoogfeest van Pasen. Met Aswoensdag begint deze voorbereidingstijd. Volgens de kerkleer is het een tijd van bezinning, gebed, boetvaardigheid en zelfverloochening. Als teken hiervan worden op Aswoensdag palmtakken verbrand en as op onze hoofden gestrooid. Palmtakken die vorig jaar met Palmpassen werden gewijd en waarmee we in processie door de buurt van de kerk liepen. Veel mensen hebben de tak meegenomen naar huis. Mocht u een palmtak hebben bewaard, dan kunt u deze meenemen naar de viering op Aswoensdag. De takken, op Palmzondag het teken van overwinning en zegepraal, zullen dan worden verbrand tot as, die opgelegd wordt als teken van bezinning, boete en bekering. De viering begint om 19.30 uur.



REGIO EN OECUMENE

CANTATE OP DE BRINK

Een indrukwekkend werk geschreven voor de voorbereidingstijd van Pasen. Dat is de cantate Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott (BWV 127) van Johann Sebastian Bach. Het is een vijfdeelig werk voor solisten, koor en orkest. Op zaterdagmiddag 5 maart om 16.30 uur wordt deze cantate uitgevoerd in de Grote Kerk te Hilversum. Bezoekers kunnen het slotkoraal van de cantate meezingen. Aan het begin wordt het koorwerk met het publiek meerstemmig geoefend. De partituur en andere informatie is terug te vinden op www.cantateopdebrink.nl. De toegang is gratis, collecte na afloop.

MATTHÄUS PASSION OP PALMZONDAG

Het wereldberoemde werk van Johann Sebastian Bach, de Matthäus Passion, wordt op Palmzondag uitgevoerd in de rooms-katholieke Vituskerk aan de Emmastraat 5 in Hilversum. Op 15 april 1729 werd dit meesterwerk van Bach voor het eerst opgevoerd in de Thomaskerk te Leipzig. Elk jaar wordt rond Pasen het stuk in veel Nederlandse kerken en concertzalen ten gehore gebracht. De uitvoering op Palmzondag wordt verzorgd door het Dudok Orkest met solisten en een koor onder leiding van Gijs Leenaars. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij VVV - Museum, Kerkbrink 6 te Hilversum (035 629 28 10). U kunt ze ook online bestellen via www.dudokensemble.nl. In de voorverkoop kosten de kaarten € 27,- (inclusief een programmaboekje).

Matthäus Passion, Vituskerk aan de Emmastraat, 17 april. Aanvang 15.00 uur. De kerk is open vanaf 14.15 uur.



oud KATHOLIEKE PAROCHIE, MELKPAD 12, HILVERSUM

MAART 2011

VASTENACTIE VOOR STRAATPASTORAAT

Pastor Paul Brommet biedt daklozen een luisterend oor

Jaarlijks wordt voor het landelijke vastenproject een doel gekozen. Vorig jaar heeft onze parochie het hoge bedrag van 3.226,40 euro bij elkaar gebracht voor de bewoners van het Bethune-opvanghuis in Hong-Kong. Het doel van de vastenactie 2011 ligt hemelsbreed zo'n 55 km van Hilversum: het is het Straatpastoraat in Leiden.



Paul Brommet, pastoor van de oud-katholieke parochie aldaar, heeft sinds december jl een aanstelling voor 24 uur als straatpastor namens de Stichting Straatpastoraat. Deze stichting werd opgericht door een aantal kerken in Leiden. Met het geld van diverse fondsen wordt het salaris van de straatpastor betaald. Maar daarmee redt hij het niet.

De doelgroep van het Straatpastoraat wordt gevormd door de dak- en thuislozen van Leiden, bewoners van het Sociaal Pension, bezoekers van het Inloophuis Psychiatrie en bewoners van de Crisisopvang. Het zijn mensen die vaak minder te besteden hebben dan het sociale minimum. Zij hebben behoefte aan een eigen vieringen. Er is wel een kapel beschikbaar, maar de kosten zijn € 47,50 per keer. En zo komt de pastor meer tegen waar kosten meegemoed zijn. Paul Brommet is de eerste straatpastor in Leiden. Alles moet dus nog van de grond af worden opgebouwd. Met steun van het vastenproject kan daarvoor een stevig fundament worden gelegd.

Tijdens de vastentijd zult u in de kerk meer horen over dit vastenproject. U kunt uw giften overmaken naar het ING-rekeningnummer van de kerk 65.84.44.522 t.n.v. het Oud-katholiek Kerkbestuur, Hilversum, onder vermelding van 'vastenactie 2011'. Op de website van het pastoraat vindt u meer informatie: www.straatpastoraatleiden.nl



LEES OP PAGINA 2 ALLES OVER HET

PAASPROJECT
VAN DE KINDERKERK

100 JAAR VITA NUOVA

De opletende lezer is het wellicht al opgevallen, maar in de vorige Vitus werd geroemd over een extra programmaonderdeel op zondag 26 juni. Dat onderdeel is het 100-jarig lustrum van onze Jongerenvereniging Vita Nuova. Het is in al die jaren met betere en mindere periodes gegaan, maar ondanks dat is het wel een feestje waard!

Het precieze programma blijft nog even geheim, maar u bent van harte uitgenodigd om dit heuglijk feit binnen de parochie met ons te vieren. Na de dienst en voor de barbecue zorgen wij voor een 'meters' programma. Mocht u nog fijne herinneringen hebben aan uw Vita-tijd, laat het ons dan weten en heeft u nog materiaal van vroeger, dan nemen we dat graag in bruikleen. Materiaal en anekdotes kunt u (digitaal)aanleveren bij ondergetekende of mailen naar ok-vitanuova@hotmail.com. Kijkt u ook eens op onze site vitanuova.hyves.nl, want daar staat nog veel meer interessants over onze activiteiten van de afgelopen jaren.

*Namens het hele Vita-bestuur,
Herman Giskes*



Foto: toneelstuk 'Help ik krijg een kind'- 2009